

# En tid på Överby

Text och bilder: Annika Lundberg

Det här är en uppsats som skrevs av Annika Lundberg år 1981, då hon studerade vid Trädgårdsyrkesskolan (TRY) på Överby. Samma år byggdes det nya skolhuset med kök, matsal, klassrum och kansli. Innan nybyggnaden var klar fanns köket och matsalen i det så kallade flickinternatet, trähuset som var beläget på västra sidan av gårdsplanen. Undervisningen vid TRY var praktiskt inriktad och eleverna började dagen med arbete i växthusen eller utomhus. Eftermiddagarna bestod av teoriundervisning i klassrummet, som var beläget i samma byggnad som skolans traktor-garage, på ladugårdsbacken. Där var 12 elever på kursen och klassföreståndare var trädgårdsmästare Christian Blomberg. Torsten Berglund ansvarade för växthusodlingarna och Hannele Dahlström var anställd som trädgårdsmästare i växthusen.



Chrisse Blomberg ordnade en cykelresa för varje kurs på Trädgårdsyrkesskolan. Vår kurs cyklade från Jyväskylä till Lahtis. Chrisse hade ordnat mycket fint program med studiebesök på odlingar, städernas parkavdelningar osv. Själva ordnade vi kvällsprogram. Det var mycket skojigt. Deltagarna på bron: Essi Tennberg, Kate Steele, Gustav Söderström, Annika Lundberg, Bengt (?), Stefan (?), skymd är Mikko eller Jarmo, Nina Damén, Kjell Lindroos och sist i raden Chrisse.

Varje dag är den andra lik på Överby. Det enda som skiljer dagarna från varandra är maten och ofta är den också samma. De STORA DAGARNA är händelser som avviker från rutinen. På en STOR DAG packas hela skolan in i en buss. Det skall gå på 30 sekunder, tror jag, och sedan åker vi iväg till något bestämt mål. Målet kan vara ett bilmuseum som öppnar efter några månader. Då kan vi ta cykeln och åka dit på egen hand, säger Chrisse, som själv åker cykel varje dag. Allt som oftast har utflyktsmålen varit intressanta, inte att förneka. Skoldagarna börjar olika. Ibland kan vädret vara regnigt, ibland soligt och emellanåt kallt. På sista tiden har det varit kallt. Eleverna bör vara på plats klockan 7.30 på morgonen, förutom på onsdagarna då vi skall börja klockan 7.20, men då alla ändå kommer klockan 7.30. Onsdagen avviker betydligt från de andra dagarna. Då har Överby sitt ting, som är en myck-

et allvarlig sammankomst mellan elever och lärare med små dispyter, kaffe och kaka. Det är viktigt att inte gå in i tingssalen före klockan 9.15, om man är elev. Onsdagen är också litet speciell för vår kurs, för då har vi teori hela dagen. Vi kan klä oss i stadskläder i stället för halare och gummistövlar. Och på onsdagen äter vi alltid fisk. Men de andra dagarna börjar vi med praktisk undervisning. Då samlas hela klassen, utom de som kommer försent eller de som inte kommer alls, i växthushallen. För att vara exakt, i nedre växthushallen. Där kan man sitta cirka 5 minuter och alternativt sova, berätta vad man drömde förra natten, skratta åt händelserna på Kurre föregående kväll, diskutera provet som är på eftermiddagen, eller göra något annat intressant. Då 5 minuter har gått kommer skolans lärare intågande bakom högen med mylla eller Kubota-traktorn. Alla

säger godmorgon, Chrisse hörs mest, Hannele hörs minst, men man kan se att alla säger något. Sedan ställer sig lärarna i rad och säger varsin bokstav. De kan välja mellan A, B och C. Eleverna bör sedan känna sig träffade av någon bokstav och resa sig upp och flockas runt den som uttalade det magiska tecknet. Jag reagerar själv på B. Vi är fyra elever i varje grupp. En del dagar har man tur, då kan det vara Torsten eller Hannele som har sagt B. Då lufsar man efter någon av dem och får vanligtvis stanna inomhus. Då kan man få göra intressanta arbeten som att böja järntråd eller rentav linda upp snören på järntrådarna. Men ibland har man otur, då är det Chrisse som säger B. Det innebär att vi går ut, oberoende av hurdant vädret är. Då kan vi traska i gåsmarsch ut på en åker och dra ut spik från gamla bräder. Men spikutdragningens ädla konst får inte glömmas bort, den skall ju vår generation

föra vidare. Med Chrisse kan vi också ibland gå ner till sjön och såga is. Det är mycket trevligt.

Då klockan blir 11.30 går alla elever i samlad trupp, utom de som smitit tidigare, till matsalsbyggnaden eller den så kallade flickanstalten. Där är oftast kö, dörren hålls låst tills klockan är jämnt 11.45. Där finns AIV-luktande jordbrukselver och tjocka cementbruksgubbar\* som alla försöker komma först. Jag vet ej vad rekordet är.

När dörren äntligen öppnas, hörs över stojet och skriket en gäll röst, som tillhör husmor Kerstin: "Ni får it lämn kvar mat'n sen, de ska it kastas bort någo".

Sedan står vi i kön, eller i slussen, till bordet där alla delikatesser står framdukade. Där kan finnas korvsoppa utan spad, om det ej är fredag, då är det ofta korvsoppa med spad. På fredagen är maten mycket speciell, då serveras det soppor av alla sorter och färger och kornstorlekar, smörgåspålåg samt yoghurt. Då finns också framsatt plastpåsar att samla mat i för veckoslutet om man inte åker hem.

På fredagarna är eleverna mycket uppspelta och röda om kinderna för då är det hemåkningsdag. Man ska bestyra och ordna och prata om biljetter, busstider, skjutsar till Helsingfors, ledigt sista timmen och annat mycket viktigt. Och då ska man också komma ihåg att ta med tulpanpaketet från växthuset.

Vad som händer efter klockan 16.00 då skoldagen slutar, får bli en gissning.

\*Byggnadsarbetarna som jobbade på det nya skolhuset kom för att äta lunch samtidigt som skolans elever.

Den här uppsatsen är en del av det avsnitt i serien om Överby skolas 100 år, som gäller forna elevers minnen från studietiden. De övriga inläggen finns på sidorna 34–37.

Överby 100 år



Vi övernattade på enkla vandrarhem och tvättade oss ibland i insjöar. Här badade vi alla i en uppfriskande sjö. Chrisse till vänster.

Annika Lundberg var elev vid Trädgårdsyrkesskolan år 1980–81, bodde då i Grankulla och jobbade bland annat på Puutarhatuottajat i Esbo och Kukkatalo Isoksela i Hagalund.

Hon var elev vid Trädgårdsmästarskolan år 1982–83, jobbade efter utbildningen på Olssons Plantskola i Grankulla och senare på Överby Skolor. Åkte till USA 1985 och jobbade ett år på Monrovia Nursery i Kalifornien och efter hemkomsten därifrån på Trädgårdsnytt i drygt ett år.

Annika studerade till hortonom på den första hortonomkursen vid Överby Skolor åren 1988–89, bodde då i Ekenäs och började samtidigt med eget företag inom trädgårdsplanering och anläggning, som senare utvidgades till blomsterhandel och plantbutik.

Hon sålde butiken 1997 och flyttade till Kalifornien, jobbade som planerare och arbetsledare för anläggningsföretag i Napa Valley och i Marin County norr om San Francisco, anlade stora projekt så som shopping centers och vingårdar.

Därefter studerade Annika vintillverkning, vinmikrobiologi och -kemi, vinodling och fotografering vid Napa Valley College, jobbade på The Wine Lab i Napa där hon bl.a. analyserade viner för vingårdar samt tillverkade eget Pinot Noir och Zinfandel Port, som vann första pris på Napa Valley County Fair år 2001.

Annika seglade och bodde ett år på segelbåt i Karibien, studerade sedan till styrman i Åbo och jobbade en tid på finska fartyg. Hon byggde hus i Savannah år 2006 och jobbade på ett forskningsfartyg som styrman. Började med eget företag 2008 som lastinspektör, övervakar lastning, lossning och beräknar surningar av speciallast så som yachts, stora maskiner och liknande och skriver rapporter med foton för kunder runt om i världen.

Anika gör också litet trädgårdsplanering på sidan om, fotografering för fastighetsförmedlare och byggfirmor samt köper, rustar upp och säljer hus i Georgia och Florida.